



Lucky & Marinne

juli 2020

Dear all,

Wycliffe bestond 50 jaar afgelopen maand! Misschien heeft u het wel mee kunnen vieren via de livestream. Ons internet is niet zo geweldig heeft veel vertraging maar toch hebben we wel iets mee kunnen krijgen. Het is altijd weer zo bijzonder om met zoveel verschillende mensen, uit verschillende kerken op zoveel plekken in de wereld te mogen werken in Gods Koninkrijk. Mensen die meekeken werden gevraagd om een Bijbeltekst of gedeelte te delen dat hun aangesproken heeft in hun leven en zoveel verschillende Bijbelteksten kwamen langs! Het Woord van God heeft gesproken en spreekt en zal spreken tot in eeuwigheid! Opdat alle volken Hem mogen horen spreken in hun eigen taal!

Een tijd van Corona...

Heel geleidelijk kwamen er allerlei veranderingen vanwege het verspreiden van COVID-19 over de hele wereld. De meesten van ons reageerden waarschijnlijk eerst met angst en zorg, wat is er gaande en kunnen we weer terug naar het normale leven? Zeker toen vliegvelden, kantoren, scholen en zelfs kerken dicht gingen. Voor ons christenen is het een van de eerste dingen die bij ons op komt, zou dit het einde van de tijden zijn? En toch na de eerste, tweede en derde week raakten we steeds meer gewend aan het nieuwe normaal.

Werken vanuit huis

Ons kantoor is sinds half maart dicht en veel vergaderingen en andere activiteiten zijn geannuleerd. Een aantal dingen konden we wel doen maar met het slechte netwerk is het lastig om online te werken met de vertalers en alfabetiseringscoördinatoren. We hebben de werkers in de projecten aangemoedigd materialen te ontwikkelen met informatie over COVID-19 in de lokale talen. Yusuf, een van de alfabetiseringscoördinatoren heeft voorbeeld een poster gemaakt die hij via WhatsApp verspreidt (zie foto 1). Sunday, een andere alfabetiseringscoördinator, is een aantal nieuwe klassen gestart in zijn taalcommunity (zie foto 2). Dat is bemoedigend om te lezen, omdat er juist veel niet door kon gaan. In plaats van ruimte te geven voor frustraties, hebben we ons afgevraagd hoe we onze tijd kunnen gebruiken tot eer van God. We willen daarover een aantal dingen delen:

Als gezin hebben we ons nieuwe gewoontes aangewend. De eerste is het lezen van de Bijbel na het avondeten. Dit wordt veel gedaan binnen Nederlandse families in kerkelijke kring. Het tweede is dat we als gezin de dag beginnen met zingen, gebed en een overdenking. Dit zie je veel in Nigeriaanse christelijke gezinnen. De lockdown heeft ons geholpen om hierin routine te vinden.



Foto 1

bij



Foto 2: credit Sunday Adeigo

Lucky deelt nog meer:

Online studie en cursussen: Ik heb een aantal online cursussen gevolgd en afgerond. Via NET Foundation heb ik een cursus gedaan over Gods roeping tot Zijn dienst. Via GlobalRize heb ik Bijbelcursussen gedaan en ben ik nu groepsmentor voor andere cursisten. Daarnaast heb ik verschillende boeken gelezen waarvan John Piper's boek over het Coronavirus een van de beste was. Ik heb het in één keer uitgelezen en raad het iedereen aan om het in deze tijd te lezen. Het boek heeft me bemoedigd en het is een geruststellende gedachte te weten dat ons fundament in Jezus Christus vaststaat.

Bijbelstudie met onze bewakers: Ik heb nagedacht over en gebeden voor wat we zouden kunnen doen tijdens deze lockdown. Ik ben naar de bewakers van onze compound gegaan en heb hen gevraagd of we met elkaar een Bijbelstudie konden doen. Een aantal van hen was er wel voor te vinden. Ik kocht een aantal Bijbels die ze in hun wachthuisje kunnen bewaren, zodat alle bewakers ze kunnen gebruiken. We begonnen met het Bijbelboek Johannes en daarnaast gebruiken we ook Bijbelstudiemateriaal van Tearfund. De bewakers stellen veel vragen die tot mooie gesprekken leiden. Nu de lockdown opgeheven is, komen we nog steeds samen, behalve als het regent. Het is mooi om te zien dat de bewakers dit waarderen, juist ook omdat ze vanwege hun werk de wekelijkse Bijbelstudies in hun eigen kerk vaak missen.

Een studie van het boek Openbaring: Via Telegram (een soort WhatsApp) heb ik meegedaan met een groep die drie weken lang het boek Openbaringen bestudeerde. Het was goed om mee te doen want het gaf me nieuwe inzichten in welke hoop we mogen hebben en de zekerheid van Gods plan voor het einde van de tijden en de toekomst die ons te wachten staat. Ik heb de nieuwe inzichten ook met onze jongerengroep gedeeld die op zondag bij ons samenkomt en ze wilden graag dezelfde studie doen. Daar zijn we inmiddels mee begonnen.

Samuel en Noah

Het gaat goed met Sam en Noah. De foto's in de column hiernaast vertellen wat zij met jullie willen delen. We zijn dankbaar dat ze gezond zijn en een dankpunt is het feit dat Noah 's nachts zo'n beetje doorslaapt! Ons gezin kan in augustus niet naar Nederland komen om de bruiloft van Theo en Leonieke bij te wonen maar we hopen rond het voorjaar 2021 bij leven en welzijn ons verlof te plannen.

In Hem, Lucky & Marinne, Samuel en Noah

Samuel & Noah



THUISFRONTCOMMISSIE

Secretariaat: Hans Dingemans
Rijnweg 327, 2681 SM Monster

Voorzitter: Dirk Vergunst

Financiën: Hanny Roeleveld

PR: Mirjam van der Eijk-Weststrate

Overige leden:

Marieke Dingemans-Louws
Janneke Gerritsen-Keurhorst
Geurtje Fahner-Vos
Ina Vergunst-Moens

GIFTEN

Gift overmaken?

Dat kan op het rekeningnummer:

NL48 RABO 0378 307436

t.n.v. Wycliffe Com. Weststrate

NIEUWSBRIEF

Wijzigingen doorgeven
of nieuwsbrief aanvragen?

Mail naar:

secretariaat@marinne.nl